



Pastoriestraat 77 - 79  
Nr. 77 is Café "Happy Corner"



Pastoriestraat 81



Pastoriestraat 83 - 85



Pastoriestraat 87 - 89

HIER WOONDE  
JOSEPH KHAN  
GEB. 1887  
GEDEPORTEERD 1942  
AUSCHWITZ  
VERMOORD 31.3.1944

HIER WOONDE  
HARRY NISS KHAN  
GEB. 1912  
GEDEPORTEERD 1942  
AUSCHWITZ  
VERMOORD 6.5.1944

HIER WOONDE  
LOUISE SOPHIE KHAN  
GEB. 1935  
GEDEPORTEERD 1943  
SOBIBOR  
VERMOORD 28.5.1943

HIER WOONDE  
JEANNETTE KHAN-  
BOLLE  
GEB. 1900  
GEDEPORTEERD 1943  
SOBIBOR  
VERMOORD 28.5.1943

Op Pastoriestraat 87 woonde aan het begin van de 2e wereldoorlog de Joodse familie Khan. In 1943 werden 4 leden van deze familie weggevoerd en vermoord. Deze struikelstenen zijn hier geplaatst ter gedachtenis. Na de reconstructie van de Pastoriestraat zullen de stenen worden herplaatst op de plaats waar hun huis heeft gestaan.



Pastoriestraat 91 - 93



Pastoriestraat 95 - 97



Pastoriestraat 99 - 101





Inkijkje in de Slagerstraat, links Pastoriestraat 101, rechts 103



Pastoriestraat 103 - 109



Pastoriestraat 105 - 113



Links Pastoriestraat 113 en rechts, tegen de kantoorcolos aan, nr 135  
De woningen daartussenin zijn bij het bombardement van 19 september 1944 vernield.