



In 1980 opende bakkerij Lamers een filiaal in de Tinelstraat 14. De zaak werd overgenomen van Piet en Anny van Bree (het bakkertje).  
Op de foto het interieur.

Specialiteit van bakkerij Lamers was destijds de Echte Belze Mik.



In 1984 bestaat bakkerij Lamers 60 jaar. Op de foto Bernadette Lamers met de klanten in de winkel aan de Tinelstraat.



Het interieur van bakkerij Lamers aan de Tinelstraat in 1984, na een grondige verbouwing.